

THEMADIENST 2024.02

ACTIEF CHRISTEN ZIJN

In je omgeving



DS. A. STIJF

MUZIEKGROEP

Welkomstpraatje door Arwin van Eijk

Zingen: Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer
Verbonden met U en elkaar
Wij brengen U lof geven U alle eer
Eendrachtig veelstemmig en dankbaar
Jezus is gastheer en nodigt ons uit
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt
Streef naar de gaven die God aan ons geeft
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
Liefde brengt samen verbindt en aanvaardt

Breng ons samen één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen één door de Geest
Verbonden in liefde die U aan ons geeft

U roept ons samen voor Woord en gebed
Als deel van Uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede, verzoening en recht
Gebruiken met vreugde de maaltijd
Wij breken het brood en verstaan het geheim
Om samen Uw kerk en van Christus te zijn

Breng ons samen één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen één door de Geest
Verbonden in liefde die U aan ons geeft

Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop tot Uw eer
Heer geef vrede die ons samenbindt
Vader maak ons één (2x)
Breng ons samen één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen één door de Geest
Verbonden in liefde die U aan ons geeft (2x)

Stil gebed
Votum en groet

Aanvangstekst: 2 Korinthe 2 vers 15

“Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan.”

Zingen: Maak ons tot een stralend licht

Maak ons tot een stralend licht
voor de volken,
een stralend licht
voor de mensen om ons heen
Tot de wereld ziet
wie haar het leven geeft
Laat het schijnen door ons heen

Maak ons tot een woord
van hoop voor de volken,
een levend woord
voor de mensen om ons heen
Tot de wereld weet
dat U verlossing geeft
Uw genade door ons heen

Maak ons tot een zegening
voor de volken,
een zegening
voor de mensen om ons heen
Tot de wereld weet
wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen

Maak ons tot een vrolijk lied
voor de volken,
een lied van dank
voor de mensen om ons heen
Tot de wereld zingt
voor degenen die eeuwig leeft
Laat het klinken door ons heen

En bouw Uw koninkrijk
in de volken
Uw wil geschied'
in de mensen om ons heen
Tot de wereld weet
Jezus Christus heerst
Bouw Uw koninkrijk in ons
Bouw Uw koninkrijk op aard'!

Lezing van de wet door Gery van den Bruinhorst

Zingen: Toon mijn liefde

Aan de maaltijd wordt het stil
Als de meester knielen wil
En vol liefde als een knecht
Elk apart de voeten wast en zegt

Dit is wat Ik wil dat jullie doen
Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn
Dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

Toon Mijn liefde aan de ander
Dien de ander zo heb Ik ook jou liefgehad
Heb elkaar lief wat er ook gebeurt
Dien de ander zo heb ik ook jou liefgehad

In de wereld wordt het stil
Als wij doen van Jezus wil
En gaan dienen als een knecht
Zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei

Dit is wat Ik wil dat jullie doen
Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn
Dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

Toon Mijn liefde aan de ander
Dien de ander zo heb Ik ook jou liefgehad
Heb elkaar lief wat er ook gebeurt
Dien de ander zo heb ik ook jou liefgehad

Gebed

Schrifflezing door Renee Meijers

Handelingen 11: 19 - 26

De uitbreiding van het Evangelie naar Antiochië

19 Zij nu die, door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het Woord spraken dan alleen tot de Joden. **20** Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Griekssprekenden en de Heere Jezus verkondigden. **21** En de hand van de Heere was met hen en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. **22** En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter ore, en zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. **23** En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. **24** Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof; en er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. **25** En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken; en toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. **26** En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden.

Zingen: Psalm 67 vers 1-3

D' algoede God zij ons genadig,
En zegen' ons met overvloed;
Hij doe Zijn aangezicht gestadig
Ons lichten, en Hij zij ons goed;
Opdat elk genegen
Zich aan Uwe wegen
Op deez' aarde wenn';
En de blinde heiden,
Nu van God gescheiden,
Eens Uw heil erkenn'.

De volken zullen U belijden,
O God, U loven al te zaâm.
De landen zullen zich verblijden,
En juichen over Uwen naam.
Volken zult Gij rechten,
Hunne zaak beslechten,
In rechtmatigheid;
Volken op deez' aarde,
Die Uw arm vergaarde,
Die Gij veilig leidt.
De volken zullen, HEER, U loven;
O HEER, U loven altemaal,
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven,
Dat z' ons op haar gewas onthaal'.
God is ons genegen;
Onze God geeft zegen.
Hij, die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen;
Hem zal alles vrezen,
Wat op aarde leeft.

Verkondiging met als thema:

“Actief christen zijn in je omgeving”

Zingen: Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons
Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons
Schijn in mij, schijn door mij

Kom, Jezus kom,
vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur
Zend Uw rivier, laat Uw heil
heel de aard' vervullen
Spreek, Heer, Uw woord
dat het licht overwint

Heer, 'k wil komen in Uw nabijheid
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
Door het bloed mag ik U toebehoren
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen
Schijn in mij, schijn door mij

Kom, Jezus kom,
vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur
Zend Uw rivier, laat Uw heil
heel de aard' vervullen
Spreek, Heer, Uw woord
dat het licht overwint

Staan wij oog in oog met U Heer
Daalt Uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
Schijn in mij, schijn door mij

Kom, Jezus kom,
vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur
Zend Uw rivier, laat Uw heil
heel de aard' vervullen
Spreek, Heer, Uw woord
dat het licht overwint

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Ik wens jou

Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn,
je tafel vol met brood
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
Dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan
Dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd
Met kinderen om je heen, tot aan het eind

Een muur voor de wind
En een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou (2x)

Ik wens jou vrede toe om wie je bent
Dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
In elk van de seizoenen dat je leeft

Een muur voor de wind
En een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou (2x)

Zegen

Welkom in de roeping!

Drink nog een bakje koffie of thee met ons mee. Ook is hier de mogelijkheid om door te praten over het onderwerp met elkaar.

Opdracht om mee naar huis te nemen:

Nodig binnenkort eens 1 van je burens, die je misschien niet zo vaak spreekt, uit voor een bakje koffie! Wie weet komen hier mooie gesprekken uit voort of ontstaat er een band die je niet had verwacht. Door eens af te spreken kun je op een later moment ook weer makkelijker een gesprek aanknopen. Of denk eens na over wie er in jouw buurt eenzaam is of wel wat hulp kan gebruiken? Er is altijd wel iets wat je voor iemand kunt doen, al is het maar een klein gebaar. Denk bijvoorbeeld aan boodschappen doen, onkruid wieden of bak eens wat lekkers en breng het bij iemand langs!

De zomer komt eraan, wat betekent dat veel mensen op vakantie gaan. Dat is ontzettend fijn, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Het betekent ook dat sommige mensen daardoor wat eenzamer zijn in deze periode. Heeft u daarom behoefte aan bezoek? Of heeft u zin om juist bij iemand op bezoek te gaan deze zomer? Vul dan het formulier achterop deze liturgie in en deponeer het strookje in een van de bakken onder de toren, bij de achteruitgang of in 'de Roeping'. Wij brengen jullie graag in contact! Luistert u mee vanaf afstand? Dan kunt u bellen naar Gery van den Bruinhorst: 06 46 35 55 22.

U kunt zich aanmelden tot zondag 14 juli.

Doe een bakkie met elkaar!

Ik stel het zeer op prijs als er iemand bij mij op de koffie komt.

Naam:	
Adres:	
Telefoon:	
Voorkeur dag:	

Mij lijkt het leuk om bij iemand op de koffie te gaan!

Naam:	
Adres:	
Telefoon:	
Voorkeur dag:	

Scheur de achterkant van de liturgie en deponeer deze in een van de bakken onder de toren of bij de achteruitgang in de kerk of in 'de Roeping'.